

Call for Papers

Heuglijk nieuws: op **vrijdag 25 mei** zal alweer de vierde editie van het jaarlijkse Splijstofsymposium plaatsvinden! Dit jaar zal het symposium in het teken staan van de zin “Splijstof kijkt verder?”. Verder dan wat? Een gezegde leert ons dat de mens verder moet kijken dan de eigen neus lang is om tot een degelijke opvatting te komen over de wereld. De filosofie kijkt van alle wetenschappelijke disciplines misschien nog wel het verst: vanzelfsprekendheden worden in twijfel getrokken, en er wordt geprobeerd onduidelijkheden te duiden. Maar hoe ver reikt de filosofische blik nu eigenlijk? Kijken we als filosoof wel ver genoeg voorbij onze neus? Is onze blik op dit moment wel op het juiste gericht? En hebben we misschien juist het kijken naar onze neus verwaarloosd?

Tijdens het symposium en het bijbehorende themanummer zullen de grenzen van de filosofie en de begrenzingsen die wij zelf aanbrengen in ons denken worden verkend, verruimd en verlegd. Aandacht zal uitgaan naar denkers en projecten die kritisch kijken naar huidige denkkaders en op zoek gaan naar nieuwe perspectieven. Daaraan verbonden zal ook gekeken worden naar de vraag hoe de filosofie zich verder moet ontwikkelen. Wat is bijvoorbeeld precies de reikwijdte van de zeggingskracht van filosofie? Vormt taal een beperking voor de filosofie en zo ja: wat voor risico's brengt een *lingua franca* zoals het Engels met zich mee voor de reikwijdte van onze blik? Hoe dragen verschillen in uitdrukkingsmogelijkheden van verschillende talen bij aan de uitdrukkingskracht van filosofie? Waar zou de filosofie zich niet mee bezig moeten houden? Waar kijkt de filosofie op dit moment juist niet (genoeg) naar? Moeten we bijvoorbeeld ons antropocentrisch denkkader verruimen en kijken naar objecten, dieren, planten en zelfs mineralen? Bestaat er ook een niet-westerse filosofische traditie waar we meer kennis van zouden moeten nemen, of is er buiten de westerse traditie om vooral sprake van vormen van religieuze metafysica, mystiek, sjamanisme en spiritualisme waaruit een filosofie kan worden afgeleid? Wat onderscheidt filosofie dan van deze denkwijzen?

Ben je student, en heb je recent een essay geschreven dat op een manier kritisch kijkt naar de grenzen van de filosofie? Of doe je op dit moment onderzoek dat op dit thema aansluit? Grijp dan nu je kans om als studentspreker je bevindingen te presenteren op het aankomend symposium! Stuur een abstract van maximaal 600 woorden naar bestuur@splijststof.com. De deadline voor het indienen van abstracts is **20 maart**. Je zal in de dagen erna zo snel mogelijk te horen krijgen of je geselecteerd bent. Interesse? Schroom vooral niet je abstract op te sturen, en houd **vrijdagmiddag 25 mei** alvast vrij in je agenda!